

GOEDE REIS, KOFFER!

Ik ga met het vliegtuig
naar een ander land.

Mijn koffer ligt op de lopende band.
Een dame hangt er een plaatje aan.
Mijn koffer schuift bij mij vandaan.
'Goede reis,' roep ik hem na.
'Ik zie je straks in dat andere land.'

'Nee! De groeten!' roept mijn koffer.
'Ik wil niet hutje mutje
tussen koffers, zakken, tassen.
Ik wil niet worden aangeduwd
en opgepropt en platgeperst
en nog maar amper passen.'
Dan gaat mijn koffer open.
Hij schroeft wat hier
en draait wat daar.
Hij zet zichzelf in elkaar!
Motor installeren.
Vleugels afmonteren.
Zaakje uitproberen.
Klaar!

'Tot straks,' lacht mijn koffer.
Hij zwaait naar mij
en vertrekt uit de hal.
'Als jij straks aankomt,
dan ben ik er al.'

